

BOYS NAMED SUE

JOHNNY CASH TRIBUTE



Boys named Sue: de Johnny Cash tributeband

Everybody loves Cash! Boys named Sue is de Cash tributeband van Nederland. Jong en oud zingen de liedjes van Cash mee. Met hun energie en enthousiasme maken de 5 ras-muzikanten van ieder optreden één groot feest. De band speelt overal: cafés, festivals, theaters, bruiloften en partijen.

Boys named Sue speelt de liedjes van Cash niet klakkeloos na. Johnny Cash is uniek, bijzonder en niet te imiteren. Echter, de energie, opwinding, rebellie en ontroering die Cash oproep, die kun je terugvinden bij een Boys named Sue optreden. Alsof je erbij was!

Deze mannen, die allang geen boys meer zijn, weten waar ze mee bezig zijn. De band bestaat sinds 2001 en is daarmee de langstlopende tributeband voor Johnny Cash. Zij laten alle facetten van Johnny Cash horen: de country-Cash, de rockende Cash, de Gospel-Cash en de American Recordings-Cash. Herleef de bepalende rock, gospel en country van onze gezamenlijke held. Want: everybody loves Cash!

Paul Schothorst: Drums
Joeke Wouda: Bass
Danny Vlaspoel: Electric Guitar & Vocals
Richard Hakkenes: Vocals & Acoustic Guitar
Wouter van der Spek: Vocals & Acoustic Guitar





mooi



Laarbeek.nl



Boys Named Sue zetten Ons Tejater op z'n kop

di 16 jan 2018, 11:50

Lieshout – Het was een muzikale reis op zaterdag 13 januari in Ons Tejater in Lieshout. Een reis die we samen met Boys Named Sue maakten met veel mooie nummers van Johnny Cash. Het waren niet de nummers zoals we die kennen, maar ze werden gebracht met stevige gitaarmuziek. Er stonden vijf geweldige muzikanten op het podium met hun theatershow 'I've been Everywhere'. In de aankondiging stond dat alles om de trein draaide. Die trein kwam inderdaad af en toe langs met een rotgang. Nummers van Cash die hij zong met anderen samen, of van anderen. Het waren momenten van herkenning. Cash is al vijftien jaar niet meer onder ons, maar zijn muziek blijft tijdloos. Gospel nummers, country nummers, rock, het was er allemaal. De zaal was goed gevuld en er werd zowaar af en toe gedanst. Maar voor de rest was het vooral genieten. Ring of fire, San Quentin, wie kent ze niet en natuurlijk kon 'A boy named Sue' ook niet ontbreken. Er werd uit volle borst meegezongen en als de trein langs kwam was er voor het publiek ook een taak weg gelegd. De artiesten zelf hadden er ook duidelijk veel zin in. Ze werden alle vijf voorgesteld als Sue, maar bleken aan het einde toch zelf een naam te hebben: Danny Vlaspoel was een ware gitaarvirtuoos met zijn elektrische gitaar. Wouter van der Spek en Richard Hakkenes zongen met hun mooie stemmen de een na de andere Johnny Cash-hit en speelden ook niet onverdienstelijk gitaar. Titus van den Bragt speelde voor de pauze op de contrabas en na de pauze op de basgitaar. En dat alles werd ondersteund door Paul Schothorst die met zijn drums als het ware op een troon zat. Het was een geweldige avond en gelukkig waren er enkele toegiften. "Die mag de organisatie van Ons Tejater nog wel eens uitnodigen", hoorde je na afloop in de foyer. En daar ben ik het volmondig mee eens.